



Book Preview

Check out the first 15 pages of this book's low-resolution PDF. Remember, photos and text look sharper in the published book than they do in this low-res file.

Not to worry: This notice won't appear in the published version.

The displayed digital copy of the book that you have selected to view is protected by international copyright laws to the same extent as the printed version of the book and you should assume that **all rights are reserved by the author of the book**. You are not permitted to reproduce, prepare derivative works of, distribute, publicly perform and display, or otherwise use the digital copy of the book without a valid license granted by the author.

South Pacific 2007

by Corinne and Paul

Copyright 2007 by the author of this book (Corinne Verhagen and Paul Klaassen). The book author retains sole copyright to his or her contributions to this book.



The Blurb-provided layout designs and graphic elements are copyright Blurb Inc., 2007. This book was created using the Blurb creative publishing service. The book author retains sole copyright to his or her contributions to this book.



blurb.com

Los Angeles

Op 10 september 2007 vertrokken we van Amsterdam naar Los Angeles. In Los Angeles verbleven we twee dagen, voordat we doorreisden naar onze eigenlijke bestemmingen: Samoa, Fiji en de Cook Islands.

In Los Angeles logeerden we in het Hilton Airport Hotel. We hadden daar twee volle dagen tot onze beschikking, die we gebruikten om naar Santa Monica en Venice te gaan, met bus 3, welke voor het hotel stopte.

De twee dagen in de omgeving van Los Angeles waren ideaal om even te onthaasten, om ons voor te bereiden op het "echte werk" in de Stille Zuidzee!























Samoa

(Western) Samoa is een prachtig land: nog erg oorspronkelijk, wild, authentiek, onbedorven, stil...

De eerste dagen hebben we op Upolu doorgebracht, het hoofdeiland, waar de hoofdstad Apia te vinden is. Het stelt allemaal niet zo veel voor, de vlooiemarkt is het kloppende commerciële hart. We hadden een auto tot onze beschikking en hebben een prachtige rit over het eiland kunnen maken.

Met diezelfde auto zijn we vervolgens de ferry opgegaan en naar het andere grotere eiland overgevaren, Savai'i. Savai'i is nog wat ruiger dan Upolu, met zijn "blowholes" in het zuiden en de lavavelden in het noorden. Ook hier hebben we veel moois gezien.